



'Femme de la rue' in Mechelen

Ik ben blij dat seksuele intimidatie op straat eindelijk aangekaart wordt ('Femme de la rue': het debat na de drukte', Humo 3753). Maar het probleem situeert zich helemaal niet alleen in Brussel: in Mechelen krijg ik dagelijks allerhande beledigingen naar mijn hoofd geslingerd, voornamelijk door allochtone jongeren. Wanneer ik dat aan mannelijke kennissen vertel, zeggen die steevast dat ik overdrijf, dat zij nooit iets over dat seksisme horen, en vragen ze of ik misschien een racist ben. En toch zal elke vrouw die het in Mechelen waagt alleen over straat te lopen zich bij me aansluiten.

De machteloosheid die me keer op keer bekriipt als ik over straat moet, valt met geen pen te beschrijven. Elke dag vraag ik me af wat ik moet aantrekken om zo weinig mogelijk reacties te krijgen. Ik koester weinig hoop voor de toekomst, maar met de jaren zullen de rimpels wel komen – en zullen de beledigingen hopelijk stoppen.

Debby Cauwenberghs,
Mechelen.

Gherchez E.T.

Dit is een reactie op het artikel 'Gherchez E.T.' in Humo 3752.

Bij de kansberekening om intelligent leven te vinden op andere planeten kunnen enkele aanvullende parameters essentieel zijn. Zo ontstaan planeten, bij de vorming van een zonnestelsel, op een welbepaalde manier. Dicht bij hun zon hebben ze bijvoorbeeld een andere samenstelling dan verder weg. Maar de aarde pást helemaal niet op de plaats die ze tegenover haar zon inneemt. Dat is het gevolg van een botsing tussen een planeet en een ander groot hemellichaam, waaruit dan de aarde en de maan ontstaan zijn. Door die botsing is in de aarde een zware gesmolten kern ontstaan die als warmtebron een soort van 'motor' vormt. Allerlei verhoudingen (massa, warmte, samenstelling) moeten heel precies zijn, of die motor brandt snel op of dooft snel uit. De maan zorgt er op haar beurt (onder andere) voor

dat de as van de aardrotatie vrijwel stabiel blijft. Asteroiden hebben (uitzonderlijk) veel water aangevoerd. Het aardmagnetisme en de ozonlaag beschermen het leven tegen dodelijke bedreigingen van de zon en de kosmos. Alleen dankzij die opeenvolging van specifieke gebeurtenissen is er een planeet kunnen ontstaan met een langdurig mild klimaat, waardoor complexere levensvormen de kans kregen zich te ontwikkelen.

Van de ontelbare soorten leven op aarde is er maar één in geslaagd om naar een hoger bewustzijn te evolueren. Heel waarschijnlijk was dat het gevolg van een enorme trigger, waarbij onze soort ei zo na uitgestorven is. De omstandigheden waren op dat moment zo specifiek dat de evolutie (vanuit het overlevende groepje mensen) maar een fractie nodig had om de huidige mens naar een hogere intelligentie te brengen – in vergelijking met andere soorten die na tientallen miljoenen jaren evolutie amper extra hersencapaciteit hebben kunnen verwerven.

Door die opeenvolging van voorwaarden om hier op aarde tot intelligent leven te komen, lijkt het aannemelijk dat elders in het universum daarvoor eveneens heel precieze omstandigheden vereist zijn. En dat de vraag 'Is er buiten-

aards leven?' bijgevolg verder gaat dan de vraag 'Kunnen we een planeet vinden op de juiste afstand van haar zon?'

Marnix De Geyter, Hillegem.

Scrabble leeft!

Dit is een reactie op het artikel 'Wordfeud: bekende spelers bekenen', gelezen in Humo 3752.

Ik ben de voorzitter van het Nederlandstalig Scrabbleverbond in Vlaanderen (NTSV), en ik kan u verzekeren: scrabble is helemaal geen stille dood gestorven, zoals in het artikel staat. Wij hebben een bloeiend verenigingsleven met dertig aangesloten clubs over heel Vlaanderen en Nederland. Wij hebben een gestructureerde competitie met volwaardige interland- en interclubwedstrijden, A- B- en C-kampioenschappen, bekerwedstrijden en wekelijkse clubwedstrijden. In april hebben we de twintigste verjaardag van ons verbond gevierd – u kunt er alles over lezen op onze website ntsv.net. En dan heb ik het hier nog maar over het scrabble-leven in Vlaanderen!

Jaloers op het succes van Wordfeud zijn wij allerminst: iedereen mag zijn speeltje hebben. Maar vergelijk dat 'duimenspelletje' – ergens op een toilet of in een bad, of tussen twee happen door bij het

ontbijt – misschien toch eens met onze vriendschappelijke en gezellige bijeenkomsten in één of ander clublokaal: daar wordt er samen gespeeld en gelachen, en verwonderen we ons over elkaars prestaties.

En met alle respect voor Freek Braeckman, maar sta me even toe 'Pfff' te zeggen over zijn recordscore van 142 punten op Wordfeud: wij halen geregeld het dubbele met correct gespeelde, bestaande woorden. Die we bovendien uit het hoofd kennen, want tijdens het spel mogen we géén woordenlijsten consulteren.

Tot zover mijn rechtzetting. Nogmaals: iedereen zijn of haar plezier!
Rita Meurens, Oostduinkerke.

Recht op papa

Na een vrij korte relatie ben ik op 8 februari 2011 vader geworden van een prachtige dochter. Zes maanden later is mijn partner vertrokken, waarna ik mijn dochter amper nog te zien kreeg.

Er zat niets anders op dan een advocaat in de arm te nemen en een rechtszaak te starten. Bij zeer jonge kinderen komt zo'n zaak voor de jeugdrechtbank, in mijn geval de Franstalige jeugdrechtbank in Brussel.

Dankzij mijn eerste verzoekschriften werd er een programma opgesteld dat mij toeliet om mijn dochter meer en meer te zien, met als einddoel, zodra ze naar school zou gaan, een volwaardig co-ouderschap. Dat is tegenwoordig normaal in soortgelijke zaken.

Ik wil ook even onderstrepen dat onze dochter gepland was door mij en haar moeder; ze was allesbehalve een ongelukje. Dat was duidelijk voor de rechtbank, en mijn ex-partner contesteerde het niet.

Maar het vonnis zinde mijn ex-partner niet. En dus diende ze een verzoekschrift in om naar Luxemburg te mogen verhuizen, zogezegd om professionele redenen. Hoewel er schriftelijk bewijs bestaat dat die mutatie niet door haar werkgever opgelegd was, gaf de jeugdrechter haar de toestemming om te vertrek-

Lees door bladzijde 117

BULDER



LAGHT

De beste grap volgens Katinka Polderman Comédienne

Laatst was ik door het bos aan het wandelen, toen ik ineens een hele groep dolblijbe kabouterjes zag, die in een kringetje dansen en zongen: 'Wij hebben toverkracht, wij hebben toverkracht!' Ik wandelde een eindje verder en zag één kabouterje alleen op een boomstronk zitten. Ik vroeg: 'Wat is er, waarom dans je niet mee?' Antwoordde het kabouterje: 'Ik ben To.'

Meer bulderlachen? Surf naar het archief op humo.be/bulderlacht.